

Azië 1 - Aankondiging reis Nijmegen via Berlijn, Polen, Wit-Rusland, Rusland, Mongolië naar Peking en verder door China naar Hong Kong

27-2-03

Beste mensen,

Zoals de meeste van jullie weten ga ik vandaag (over een paar uur) naar Azië voor ongeveer een jaar. Een aantal van jullie heeft laten weten af en toe op de hoogte te willen worden gehouden van mijn bevindingen aldaar. Ik zal zo ongeveer eens per maand (afhankelijk van beschikbaarheid internetcafé's) iets van me laten horen. Misschien hebben sommige van jullie geen zin in dat gezwets uit Azië, dan kun je me dit laten weten per mail, en zal ik je uit de lijst verwijderen.

Ik weet nog niet precies hoe de berichtjes eruit gaan zien; een beetje een combinatie tussen persoonlijk en zakelijk lijkt me. Omdat ik nog de tassen moet inpakken zo dadelijk, zal ik het nu verder kort houden. Vrijdag ben ik in Moskou, en zal via Irkutsk en Ulan Bator ongeveer over 2,5 week in Peking aankomen.

Ik wil onder andere in China gaan kijken naar de gevolgen van de trek naar de stad van de boeren. De verwachting is dat er door het lidmaatschap van de WTO, tussen de 200 en 300 miljoen boeren hun bedrijven zullen moeten verlaten.

Daarna hoop ik in Hong Kong oude bekenden tegen te komen van de periode in 1997 dat ik daar een half jaar woonde en illegaal werkte in een bar, de TV- en filmindustrie en allerlei andere duistere baantjes had.

Reacties zijn natuurlijk welkom. 6 jaar geleden was ik aangewezen op de Poste Restante. Dus email lijkt een vooruitgang door het gemak en snelheid. Wel denk ik dat er hierdoor iets van de romantiek van het reizen verloren is gegaan. Ik zal wel ondervinden of dat zo is.

Met vriendelijke groeten,

Guus